

Nieuwsflits 33-2020

Dank voor het delen

De eerste reacties op de oproep zijn binnen! Het zal ieder die er nog over aan het denken is, vast inspireren om een eigen voorkeur door te geven. Mooier kunnen we de reeks niet starten dan met de inzending van Marga: Ode aan de zang.



Marga: Ik maakte ikv Haarlem 775 jaar een boekje Ode aan de zang waarin het cultureel zang-erfgoed wordt bejubeld met een beetje droevig slot: Requiem Covid 19 . Deze Haarlemboekjes (al 400 ingeleverd)zijn onderdeel van de expo Haarlemmers en zijn nu afwisselend te zien in het Museum Haarlem.



ODE AAN DE ZANG

Oh Haarlem
Stad van Zang en vriendschap
Wat streelt hier het oor
Koorjuwelen van menig koor
Koorbiennale, Korennacht
O Magnum Mysterium
Wat een pracht
Hemelse klanken
In kerk, zaal of plein
Haarlem, blijf zingen
Het is zo fijn!

En toen kwam Covid 19
Geen gezang meer te horen
Een nieuw credo was geboren
'STILTE NIET ZINGEN,'
werd het nieuwe gebod
De stille dood van het zanggenot
Lieve Haarlemmers,
dit moest ik even kwijt
Het wachten is op een betere tijd



Marjan:
De allermooiste muziek is voor mij Beim Schlafengehn uit de
Vier letzte Lieder van Richard Strauss, gezongen door
Elisabeth Schwarzkopf.

https://www.youtube.com/watch?v=XSC4uIE_jdQ

Dit lied gaat zeker op mijn uitvaart klinken, waarvan ik hoop
dat die nog ver weg is... De tekst is prachtig:

Nu de dag mij moe heeft gemaakt
wens ik de sterrennacht
als een vermoeid kind te ontvangen

....

En onbewaakt wil mijn ziel
in vrije vlucht gaan zweven

....

Na de eerste twee coupletten verandert de muziek en voel je hoe de ziel zich
losmaakt, ik kan het niet anders uitdrukken. We weten natuurlijk niet hoe het na
onze dood zal zijn, maar dit lied is zo troostend, ook in ons leven hier en nu.



Annemieke: mijn favoriet is het openingskoor Fallt Mit Danken. Mijn eerste concert met het HGK 30 jaar geleden.

<https://youtu.be/VdyjaemRg3s>

Ondertekenen! <https://laatonszingen.petities.nl/>



Theo heeft ons bovenstaande link doorgestuurd waarmee we deze petitie kunnen ondertekenen.

Verzoek van Tineke om door te sturen:

Heb LEF en zing samen met mij en met meer dan 1000 andere zangers op zaterdagmorgen van 10-11.30 uur. Samen online Zingen: lekker vanuit huis, niemand hoort je, hooguit genieten je huisgenoten mee 😊. Nodig ze vooral uit om mee te doen!! Lekker samen zingen.

Na een goede warming up voor lichaam en stem zingen we een heerlijk gevarieerd repertoire. Je kan heel laagdrempelig instappen.

Meer info? Aanmelden voor zaterdag 28 november? Gebruik de volgende link:

[Klik hier om je aan te melden voor 28 november Samen online Zingen](#)

Kijk na het aanmelden in je mailbox, dan zie je de link voor de stream en de bladmuziek! Op vrijdag en zaterdag stuur ik je nog een herinnering per mail met daarin nogmaals de link naar de stream.